

**Στους πολιτικούς της ακυβέρνητης πατρίδας μας:
«Μακριά τα χέρια σας από τα Μουσικά Σχολεία μας!»**

της Γεωργίας Μαρκέα
Σχολική Σύμβουλος Μουσικής
Post-doc και PhD στη Μουσική Εκπαίδευση,
Institute of Education, University of London
Κινητό: 6974765321
e-mail: gmarkea@gmail.com
webpage: <http://gmarkea.blogspot.gr>

Όχι μόνο δε στηρίζετε επαρκώς, όπως θα οφείλατε, τη μουσική παιδεία στην πατρίδα μας, αλλά είστε για εμάς τροχοπέδη. Ακόμη και χωρίς εσάς, θα μπορούσαμε να κάνουμε τα Μουσικά Σχολεία μας να θαυματουργήσουν! Αποκλειστικά, με τον προσωπικό αγώνα μας.

Στην πραγματικότητα, δε γνωρίζετε πόσο πολύ πιστεύουμε στη μουσική μας. Αυτήν που τόσο αγαπήσαμε, σε αυτήν που έχουμε αφιερώσει τη ζωή μας. Γιατί μάλλον εσείς δεν προσεγγίσατε ποτέ την ομορφιά που υπάρχει στο όταν κάποιος παίζει, τραγουδά ή διδάσκει μουσική ακόμη κι εθελοντικά.

Γιατί εμείς, πολιτικοί μας, είμαστε πάντοτε εθελοντές. Κανέναν από εμάς δεν έχετε ποτέ αμείψει αντάξια με τους κόπους του και τα χρόνια της ατέλειωτης προσήλωσης του στη μελέτη. Δεν το προσέξατε και δε θα το διαπιστώσετε ποτέ. Δε θα το διακρίνετε. Δε θα το καταλάβετε. Μα δυστυχώς, παρεμποδίζετε με την παρουσία σας το έργο μας, να διδάξουμε στους μαθητές μας αυτό που την αξία του δε θα κατανοήσετε ποτέ.

Τα δικά μας παιδιά είναι σε πλεονεκτική θέση, γιατί μεγαλώνουν με το τραγούδι και τη μουσική. Και τους μαθητές μας, όμως, να είστε βέβαιοι, δεν θα τους εγκαταλείψουμε ποτέ στο δικό σας έλεος, χωρίς τη μουσική μας.

Αλήθεια, σας έχει μιλήσει ποτέ κανείς για το «Κοινωνικό Ωδείο» (<http://koinwnikowdeio.blogspot.gr/>); Καθηγητές Μουσικής διδάσκουν εκεί εθελοντικά, μοιράζοντας την αγάπη τους για τη μουσική και κάτι μάλλον άγνωστο σε εσάς: την αλληλεγγύη τους για τον συνάνθρωπο! Εσείς άραγε θα κάνατε ποτέ το ίδιο; Κι όμως, εμείς σας ψηφίσαμε, με την ελπίδα πως κάτι θα προσφέρατε κι εσείς στο κοινωνικό σύνολο.

Αν δε σκοπεύετε να μας στείλετε καθηγητές Μουσικής, οι οποίοι επίσημα να πληρώνονται κι αν δεν περνούν ούτε από το νου σας οι ανάγκες που έχουν τα Μουσικά Σχολεία μας για μεταφορά μαθητών, σίτιση κλπ, τότε μακριά τα χέρια σας από τα «διαμάντια» του εκπαιδευτικού μας συστήματος! Εμείς δε θα τα εγκαταλείψουμε ποτέ. Και γρήγορα θα επέλθει δικαιοσύνη, κι έτσι εμείς θα συνεχίσουμε να τραγουδάμε, τότε που η δική σας ζωή θα είναι για κλάματα. Να σας αναφέρω σχετικές παροιμίες που το προβλέπουν; («Γελάει καλύτερα, όποιος γελάει τελευταίος»...)

Δέστε πόσο μεγαλόψυχα αντέδρασαν οι καθηγητές Μουσικής στο «Ωδείο Αθηνών», το οποίο είναι το αρχαιότερο και το μοναδικό μη κερδοσκοπικό Μουσικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας και που επί 140 έτη έχει προσφέρει τεράστιο πολιτιστικό και κοινωνικό έργο. Άλλο ένα ακόμη «διαμάντι» του εκπαιδευτικού μας συστήματος, γνωστό διεθνώς για τις διαπρεπείς προσωπικότητες των τεχνών που έχουν αποφοιτήσει από αυτό, όπως οι: Μαρία Κάλλας, Δημήτρης Μητρόπουλος, Νίκος Σκαλκώτας, Μίκης Θεοδωράκης, Δημήτρης Σγούρος, Τζίνα Μπαχάουερ, Αλεξάνδρα Τριάντη, Σπύρος Σαμάρας και πολλοί άλλοι. Κι όμως, εσείς το αφήσατε να υπολειπόμενη. Παρόλο που επί σειρά ετών παρέμειναν απλήρωτοι από εσάς καθηγητές Μουσικής με διεθνές κύρος αλλά και ήθος, όπως η μεγάλη πιανίστα Ντόρα Μπακοπούλου, συνέχισαν να εργάζονται αμισθί και να μεταδίδουν τις γνώσεις τους μαζί με την ίδια την ψυχή τους, με απόλυτη αφοσίωση στους μαθητές τους πάνω σε παγωμένα μάρμαρα και υγρούς μισογκρεμισμένους τοίχους.

Ντροπή σας! Δε σας θέλουμε πια στην κυβέρνηση. Δε θέλουμε ούτε τα λιγοστά λεφτά, που τάχα μας δίνετε κι αμέσως μετά μας ζητάτε να σας επιστρέψουμε, αυτά, τα οποία εσείς αποκαλείτε «μισθούς» και «συντάξεις». Αφήστε μας μόνο ήσυχους και πηγαίετε επιτέλους στα σπίτια σας. Πριν έρθει η δικαιοσύνη που όλοι προσμένουμε. Πριν ξυπνήσουμε κι άλλο. Φύγετε νύχτα. Εξαφανιστείτε επιτέλους από τη ζωή τη δική μας και κυρίως των μαθητών μας! Με τη μουσική μας και μόνο θα τους κάνουμε σίγουρα πολύ καλύτερους από εσάς ανθρώπους! Κι αν κάποιοι από εσάς αποτελούν εξαίρεση, ας σιγοντάρουν με τις φωνές τους το τραγούδι μας!

30-1-2013

<http://gmarkea.blogspot.gr/2013/01/post-doc-phd-institute-of-education.html>